

Ιστορία του Σχολείου

Τον Ιούλιο του 1871 ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ξενιτεμένους Δυτικομακεδόνες η «Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως» με σκοπό να ενισχυθεί η εκπαίδευση στην Δυτική Μακεδονία. Καρπός αυτής της Αδελφότητας υπήρξε η ίδρυση και η συντήρηση για πολλά χρόνια του Ιστορικού Γυμνασίου-Οικοτροφείου στο Τσοτύλι.

Στις 15 Οκτωβρίου 1871 άρχισε στο Τσοτύλι η λειτουργία της αλληλοδιδασκτικής και Ελληνικής Σχολής. Η σχολή αποτέλεσε τον πυρήνα των Εκπαιδευτηρίων Τσοτυλίου. Για την ίδρυση της Σχολής και την ανοικοδόμηση διδακτηρίου έπρεπε να εξασφαλισθεί η άδεια του Σουλτάνου. Η διευθύνουσα επιτροπή της Αδελφότητας δια του Πατριαρχείου ενήργησε και επέτυχε την έκδοση άδειας. Ο πατριάρχης Άνθιμος ο ΣΤ ζήτησε από τον Σουλτάνο Αβδούλ Αζίζ τη χορήγηση της άδειας και εξεδόθη σουλτανικό φερμάνι με το οποίο επιτρέπεται η ίδρυση της Σχολής (Τσοτύλειος Σχολή) και η ανέγερση του διδακτηρίου.

Την 6^η Μαΐου του 1873, ημέρα Κυριακή, οι ιδρυτές της Μ.Φ.Α: ο Μητροπολίτης Νικαίας Ιωαννίκιος, επίτιμος πρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Θωμαΐδης, πρόεδρος, ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης – Ραγκαζάς και ο Ιεροδιάκονος Στέφανος Νούκας, γενικός γραμματέας, έθεσαν το θεμέλιο του Γυμνασίου – Οικοτροφείου για τη φοίτηση, σίτιση και διαμονή των μαθητών. Η ανέγερση ανετέθη στον εκ Κριμηνίου Βοΐου αρχιτέκτονα Παναγιώτη Βασιλειάδη υποχρεούμενο με συμβόλαιο να κτίσει το κτίριο με πέτρες κατά το σχέδιο της Αμερικανικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης. Αρχές καλοκαιριού του 1874 το διδακτήριο ήταν έτοιμο.

Το Σεπτέμβριο του 1893 τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου, αναγνωρίστηκαν από το υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και την Πρυτανεία Αθηνών ισότιμο Γυμνάσιο με τα Γυμνάσια της Ελεύθερης Ελλάδος.

Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας το Γυμνάσιο εντάχθηκε στη δημόσια εκπαίδευση. Το Γυμνάσιο-Οικοτροφείο δεν επαρκούσε πια να στεγάζει Γυμνάσιο και Οικοτροφείο, γι' αυτό αποφασίστηκε η ανέγερση χωριστού διδακτηρίου και το παλιό κτίριο να παραμείνει για σίτιση και διαμονή των μαθητών. Στις 9 Ιουνίου του 1928 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος. Το 1929, μέσα σε ένα χρόνο, χάρη στο ζήλο και τις ενέργειες της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Θεσσαλονίκης και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της διδακτηριακής επιτροπής, ολοκληρώθηκε η ανέγερση του διδακτηρίου.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου του 1996 η πορεία του Γυμνασίου-Λυκείου Τσοτυλίου σημαδεύεται με την πυρκαγιά που κατέστρεψε το διδακτήριο

σχεδόν ολοσχερώς. Ο τότε Διευθυντής του Λυκείου Παλασόπουλος Δημήτριος κατάφερε όμως να διασώσει το Αρχείο του Σχολείου που χρονολογείται από το 1892. Το Γυμνάσιο και Λύκειο λειτούργησε σε αίθουσες της Μαθητικής Εστίας. Το Σάββατο 25/01/1997 έγιναν τα εγκαίνια του αποκατεστημένου από την καταστροφή διδακτηρίου.

Με Αρ. 46272/Δ2/02-05-2002, ΦΕΚ.599.Β/16-05-2002 καθορίστηκαν το Γυμνάσιο και Λύκειο Τσοτυλίου ως δυσπρόσιτα σχολεία.

Με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου του 2011 (ΦΕΚ 440/18-03-2011) στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το σχολικό έτος 2011-2012 το ΓΕΛ Τσοτυλίου συγχωνεύτηκε με το ΓΕΛ Νεάπολης στη Νεάπολη. Μετά από δυναμικούς αγώνες της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας με την συμπαράσταση αρχών, φορέων, σωματείων, συλλόγων εντός και εκτός Ελλάδας, εκδόθηκε νέα απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ που δημοσιεύτηκε στις 08 Σεπτεμβρίου του 2011 (ΦΕΚ 1992/08-09-2011) στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ιδρύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκειακές τάξεις Γενικού Λυκείου προσαρτημένες στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Τσοτυλίου.

Από το 1871 μέχρι και το 1913 πέρασαν από τα θρανία των Εκπαιδευτηρίων Τσοτυλίου 5.104 μαθητές.

Από το 1871-2011 στα 140 χρόνια της ιστορικής του διαδρομής μαθήτευσαν στα θρανία του 25.692 μαθητές.